

We zingen vanmorgen OTH 449:

Vader in de hemel,
heilig is Uw naam.
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan.
Uw goedheid en genade
ervaar ik telkens weer.
Nee, niemand is aan U gelijk,
o allerhoogste Heer.

Vader in de hemel,
dank U voor uw Zoon.
Want door zijn pijn en lijden
kunt U mijn Vader zijn.
De straf die ik verdiende,
die droeg Hij aan het kruis.
Zo nam Hij al mijn zonden weg
en bracht mij bij U thuis.

Vader in de hemel,
dank U voor uw Geest,
die kracht en overwinning
maar ook uw vrede geeft.
Hij wil mij steeds weer helpen
te leven heilig en rein.
En zo, in alles wat ik doe,
een kind van U te zijn.



Fijn dat je er bij was vanmorgen!

- Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee?

Naam : _____

Datum : Zondagmorgen 6 april 2025

Dominee : Ds. G. van Goch

Thema : 'Schuilen achter het bloed'

Bijbelgedeelte : Exodus 12 vers 1 tot 14



In welk land waren Mozes en Aaron toen ze de opdracht kregen van de Heere God?

Wat moesten de Israëlieten doen met het bloed van het lammetje?

Hoe heet het feest dat de Israëlieten vieren?

Wij hebben het bloed van lammetjes niet meer nodig vandaag de dag, omdat wij gered worden door iets anders. Wat is dat?

D	K	H	N	O	B	N	V	Q	K	N	F
K	F	O	K	S	E	Y	K	S	K	N	E
M	L	G	E	T	E	K	G	Q	U	N	P
S	A	N	T	Q	G	S	E	O	P	W	I
C	K	I	E	J	T	E	G	G	I	B	K
H	K	W	N	E	L	U	E	V	Z	X	L
A	N	E	J	T	N	E	K	I	U	K	Y
A	E	F	W	T	U	C	P	G	D	J	V
P	K	N	I	P	B	A	T	C	Q	W	N
H	R	P	J	V	A	N	N	P	N	Z	T
U	A	Q	T	R	X	S	T	C	S	U	F
U	V	G	D	L	A	M	M	E	T	J	E

Voor wie wil je vandaag bidden? Waar wil je de Heere God voor bedanken?

- SCHAAP
- KALF
- POES
- VEULEN
- LAMMETJE
- VARKEN
- KITTEN
- KIP
- KOE
- BIGGETJE
- PAARD
- KUIKENTJE

De Israëlieten staan klaar om op pad te gaan. Weg uit Egypte. Ze vieren nog even het Paasmaal en daarna gaan ze. **Zoek de verschillen.**

