

**Beste gemeente, voor u en jou ligt de eerste nieuwsbrief van 2025. Als kerkenraad willen we zoveel als mogelijk informatie geven over de onderwerpen waar wij mee bezig zijn.**

**Toerustingsdag 'Geestelijk leiderschap':** Op 15 februari hebben we als kerkenraad een themadag gehad in Het Noorderhuis in Noordeloos, waarin we zijn toegerust in "Geestelijk-leiderschap".

Als kerkenraad staan we soms voor flinke uitdagingen. De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid om de gemeente bij Christus te bewaren, voor de gemeente zorg te dragen, haar toe te rusten en op te bouwen. Dat is een hoge roeping en in de eerste plaats een geestelijke zaak.

Deze dag zijn we op een actieve manier aan de slag gegaan met dit thema onder leiding van ds. Teun de Ridder van de IZB. Door zijn loopbaan bij defensie als krijgsmacht predikant heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van geestelijk leiderschap. Dit gebruikt hij in zijn werk bij de IZB als theoloog en trainer.

Aan de hand van het boek van dr. Kees van Ekris (studieleider IZB-Areopagus): "Het land van de dialoog, de dans en het duel", hebben we verschillende onderwerpen behandeld, zoals "Wat is geestelijk leiderschap?" en "Hoe doe je dat?". Er zijn veel goede gesprekken gevoerd met elkaar, in verschillende samenstellingen, over deze vragen en wat de Bijbel ons hierin leert. Deze dag hebben we afgesloten met een gezellige gezamenlijke maaltijd in de Hoven, waarbij een groot gedeelte van de partners ook aanwezig was.

Als kerkenraad kijken we terug op een waardevolle dag, waarin we broederschap en de aanwezigheid van de Heilige Geest duidelijk hebben ervaren. We hopen de komende tijd deze dag een vervolg te kunnen geven door dit thema regelmatig terug te laten komen en ons er verder in te verdiepen.

**Verbouwing pastorie:** Vanaf 4 februari zijn we volop bezig met de pastorie om er een mooi en duurzaam huis van te maken. En dat was nodig ook. Sinds een jaar of 12 was er niet veel aan gedaan, in 2021 een nieuwe cv-installatie maar verder alleen maar het klein onderhoud. Dus een upgrade naar de moderne eisen is geen luxe. En het begint er inmiddels dus ook

heel mooi uit te zien. We zijn dankbaar dat we dit met zoveel vrijwilligers uit de gemeente kunnen en mogen realiseren. Ruim 40 man/vrouw spant zich hiervoor in, fantastisch! Waar zouden wij zonder jullie zijn geweest..., écht nogmaals heel hartelijk dank. De planning is dat in april de pvc-vloer gelegd gaat worden en de keuken een opfrisbeurt krijgt. We ronden af rond begin mei met een schoonmaakploeg en dan kan de fam. Molenaar vanaf 26 mei haar intrek nemen.

**Verduurzaming kerkgebouw:** Al enige jaren zijn de kerkrentmeesters aan het nadenken over een nieuwe verwarming in de kerk van Ameide. De noodzaak tot handelen en vervang van de installatie is hoog, de installatie is volledig op en kan niet meer worden uitgesteld. Maar dit is een lastig onderwerp, want een kerkgebouw is geen huis. Er komen zoveel andere aspecten om de hoek kijken, dat externe expertise hierin nodig bleek. Inmiddels is dit uitgevoerd en hebben wij een zgn. DUMAVA-advies vanuit de overheid ontvangen. DUMAVA staat voor: Duurzame Maatschappelijk Vastgoed. Een kerkgebouw in overheidsjargon is nl. maatschappelijk vastgoed. Middels dit advies is voor ons als kerkrentmeesters duidelijk geworden welke kant wij op moeten gaan denken. Om hierin alvast een voorschot op te geven: laagtemperatuur vloerverwarming door de gehele kerk, gestookt door warmtepompen welke gekoppeld staan aan zonnepanelen met een warm wateropslag is het uitgangspunt. Hiermee is een behagelijke en constante temperatuur in het kerkgebouw te bereiken en voldoen wij aan de duurzaamheids-normen die de overheid ook aan kerkgebouwen gaat opleggen in de komende jaren. Het reikt nu nog te ver om alle plannen en de benodigde investerings-gelden in deze nieuwsbrief te benoemen. Onze plannen zijn nu zover gevormd dat wij in de GKR van mei dit hopen voor te leggen en vervolgens u/jou als gemeente uit te nodigen in een daarvoor bestemde gemeenteavond om de plannen en investeringen met elkaar te bespreken. Waar u/jij al wel rekening mee kunt houden: het wordt een forse investering en wij zullen zeker een beroep op u/jou doen om de benodigde gelden (op diverse manieren) bij elkaar te krijgen. Maar daarover wordt u/jij uiteraard later geïnformeerd.

**Kerk Tienhoven:** Ook was er de afgelopen maanden groot onderhoud aan de Tienhovens kerk. Vorig jaar

oktober zijn alle banken aan de noordkant verwijderd en afgedekt onder plastic. Dit was nodig om de noordelijke- en oostelijke muur te voorzien van een nieuwe stuclaag. Het opzetten van de stuc en de droogtijd heeft een aantal maanden in beslag genomen. Inmiddels zijn alle banken weer op hun plek terug en ziet de kerk er van binnen als nieuw uit. Aan de buitenkant is de toren én het uurwerk door de burgerlijke gemeente onder handen genomen. (De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Vijfheerenlanden en zodoende zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud). Voor ons rest er nog wat klein schilderwerk maar dan is de kerk van Tienhoven weer een plaatje! Wij hopen de eerste eredienst te mogen houden op D.V. zondag 27 april.

**Bericht van Eldert:** Inmiddels ben ik alweer ruim een halfjaar werkzaam in deze gemeente. De afgelopen maanden leerde ik heel wat gemeenteleden persoonlijk kennen. En voor velen van jullie ben ik inmiddels een bekend gezicht. Ik voel me meer dan welkom in deze gemeente en vind het een voorrecht om in jullie midden werkzaam te mogen zijn.

De afgelopen maanden draaide ik mee in de catechese, bezocht ik gemeenteleden in het pastoraat, mocht ik meerdere begrafenissen leiden, een bijdrage leveren aan de ouderenmiddagen, voorgaan in Open Vensters, het Bezinningsuur op het Heilig Avondmaal leiden, de Jeugdvereniging bezoeken, ondersteunen in het organiseren van verschillende vormen van toerusting, voorgaan in een jeugddienst en verschillende kringavonden leiden. Wat heb ik de afgelopen maanden al veel in jullie midden mogen doen. En wat geniet ik ervan om samen met jullie op te mogen trekken. Bedankt voor jullie openheid en vertrouwen in mij!

Ik realiseer me dat ik ook op heel veel plekken niet aanwezig kan zijn. En dat veel van jullie mij nog niet kennen. Bij deze wil ik jullie dan ook uitnodigen om contact met mij te zoeken en waar nodig een beroep op mij te doen. Ik sta graag voor iedereen klaar.

Dat ik ben gaan werken als kerkelijk werker in jullie gemeente is ook wennen voor ons als gezin. Niet meer elke zondag ga ik samen met Hanneke en de kinderen naar onze eigen kerk: Bijbelgemeente Dabar. Wekelijkse activiteiten kan ik daar nauwelijks meer volgen. Daardoor komt Bijbelgemeente Dabar voor

mij meer op afstand te staan. Dit is zoeken voor ons als gezin. Ik voel mij meer en meer verbonden met jullie als gemeente, terwijl dit voor Hanneke en de kinderen mijn werkplek blijft. Het is een uitdaging hoe we met deze 2 verschillende contexten als gezin goed blijven omgaan.

Ik ben dankbaar en blij met de komst van dominee Molenaar. Ik zie er naar uit om samen met hem in deze gemeente aan de slag te mogen gaan. Met vertrouwen zie ik de komende maanden tegemoet.

**Beroepingswerk:** We zijn dankbaar en verheugd dat we, na een periode van ruim drie en een half jaar vacant te zijn geweest, binnenkort weer een eigen herder en leraar mogen ontvangen. In het besluit van ds. Molenaar op 17 januari ervaren we Gods zegenende handen en verhoring op onze gebeden.

Op D.V. 8 juni zal ds. Molenaar bevestigd worden aan onze gemeente. De bevestiging vindt plaats in de ochtenddienst waarin de mentor van ds. Molenaar, ds. T. van Bennekom uit Goes, zal voorgaan. In de middagdienst, die om 14:30 uur begint, zal ds. Molenaar zijn intrede doen binnen onze gemeente.

**Wens van de dominee:** Ds. Molenaar heeft aangegeven dat hij heel graag, in een korte tijd, kennis wil maken met zoveel mogelijk gemeenteleden. De beschikbare tijd, tot het begin van het winterwerk, wil hij daarvoor optimaal benutten.

Tevens heeft hij de wens uitgesproken dat hij graag van u zelf persoonlijke informatie, inclusief een foto, op een a4'tje wil ontvangen. Alle ingeleverde documentjes komen in een grote map en zullen tijdens de intrededienst door de preses aan de dominee worden overhandigd, als een symbolische overdracht van de gemeente. We hopen op u aller medewerking, zodat we een complete map met gemeenteleden kunnen overhandigen. Binnenkort zult u daar verder over worden geïnformeerd.

**Ter afsluiting:** Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

Gezegende paasdagen gewenst.