

SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË




Facilitator Morgan: 'Verwonderd en gezegend!'

'Vader, geef ons de Geest van wijsheid en openbaring om U echt te kennen.' Met dat gebed uit Efeze 1 begonnen studenten en docenten van de *Namibia Evangelical Theological Seminary* (NETS) aan het nieuwe jaar.

Ook ons gezin is volop begonnen aan 2025: de meiden in het nieuwe schooljaar, Daniëlle in sloppenwijk Goreangab en Joram op NETS. We kijken terug op een heerlijke zomervakantie in december. We kampeerden in een vruchtbaar gebied in het noorden van Namibië. Onder andere langs de Kavango rivier (zie foto boven).

Het is nu regentijd in Namibië. Twee maanden geleden was alles in onze regio nog dor en droog. Nu schiet er groen gras omhoog en bloeien er prachtige bloemen. Het herinnert ons aan de trouw van de Vader die leven geeft in volheid!

Hartelijke groet, Joram, Daniëlle, Miriam, Tirza, Joëlle en Elise

Verwonderd zijn over wat mensen ontdekken in de bijbel! Daar geniet ik het meest van! Morgan Cloete straalt. Hij is oud-student van Joram en facilitator van een NETS Learning Community. In deze nieuwsbrief maak je kennis met hem. 'Ik word zo gezegend door de groep die ik mag leiden!'

'Een *learning community* is een groep mensen die samenkomt om te leren over God. Ze leren discipelen van Jezus te zijn en naar buiten te treden om discipelen te maken van anderen. Dat is het doel,' vertelt Morgan. 'Mijn groep is net klaar met het boekje over Genesis. Nu gaan we verder met het onderwerp 'leiderschap.' We hebben nog 17 onderwerpen te gaan,' lacht hij. 'Sommige mensen uit de groep willen zo snel mogelijk door. Anderen doen liever rustig aan zodat we alles eruit kunnen halen wat erin zit.'

Waarom is het NETS afstandsonderwijs belangrijk volgens jou?

'Het NETS afstandsonderwijs is belangrijk voor Namibische christenen die vragen hebben. Wat zegt de bijbel over dingen waar ze in hun leven tegenaan lopen. Het cursusmateriaal leidt tot gesprekken in de *learning communities*, waar mensen echt van leren. Ik moet denken aan een vrouw die de Discipelschapskursus deed. Ze had heel veel vragen over de fundamenteën van het christelijk geloof. Het hielp haar om te groeien in geestelijke volwassenheid.' **Vervolg op pag. 2**



Vervolg: NETS facilitator Morgan

Op welke manier heeft NETS je voorbereid om facilitator te zijn in het afstands-programma?

'Ik ging zelf op NETS studeren met een verlangen om God beter te kennen en hem bekend te maken aan anderen. Toen ik begon was ik net zo geestelijk onvolwassen als de vrouw die ik net noemde. Tijdens mijn studie ben ik enorm gegroeid in het kennen van God en mijn leven is nu veel meer geworteld in het evangelie.

Met pastor Joram deed ik het vak 'Christelijk leiderschap in een lerende gemeenschap.' Ik genoot vooral van het praktisch oefenen met lesgeven aan de hand van het NETS Distance materiaal. Wat ik daar geleerd heb, heeft me echt voorbereid om nu facilitator te zijn.'

Hoe ben je uiteindelijk facilitator geworden?

Ik ben samen met pastor Joram een Discipelschapscursus gaan leiden. Eerst als deelnemer aan de *learning community*; ik observeerde vooral hoe hij het deed. Stapje voor stapje ben ik die rol gaan overnemen. En nu ben ik zelf facilitator van een groep die de Certificate in Christian Ministry doet.

Wat maakt je zo enthousiast over dit afstands-onderwijs?

Ik dank God voor dit afstandsprogramma. Er zijn zoveel mensen die niet helemaal theologie kunnen gaan studeren, maar toch willen worden toegerust. Uiteindelijk is het God zelf die hier doorheen werkt. Hij zorgt ervoor dat mensen het programma financieel mogelijk maken. Hij zorgt ervoor dat zijn woord mensen bereikt.

In mijn rol als NETS-facilitator help ik mensen om zelf te ontdekken wat het evangelie zegt. Ik ben steeds weer verwonderd als ik dat ook echt zie gebeuren!

Het NETS afstandsonderwijs bestaat uit een groeiende groep *learning communities* verspreid over Namibië. Thuis lezen studenten over thema's als geestelijke groei, een levende gemeente en rentmeesterschap. Onder leiding van een facilitator zoals Morgan praten ze erover door. NETS biedt twee cursussen aan: de kortere Discipelschapscursus en het langere *Certificate in Christian Ministry*, voor christenen die actief willen zijn in hun plaatselijke gemeente.



Joram: 'Als student kreeg Morgan visie voor gemeentetoerusting en oefende hij met lesgeven. Toen deed hij met mij mee als co-facilitator in een *learning community*. En nu faciliteert hij zelf een groep. Een geweldig voorbeeld van hoe we op NETS 'betrouwbare mensen willen toerusten om anderen te onderwijzen!' (2 Tim. 2:2)'

Meer nieuws over het NETS afstandsonderwijs

- Van begin oktober tot begin december waren Govert en Jolanda Voordendag in Namibië. Namens de GZB dachten zij mee over het toekomstbestendig maken van het NETS afstandsonderwijs.
- In de vorige nieuwsbrief schreven we over een nieuwe *learning community* in Onekwaya. Inmiddels hebben 14 studenten de Discipelschapscursus bijna afgerond. Ze willen allemaal door in het vervolgprogramma!
- In september ging Joram met het NETS-koor naar het stadje Mariental. Daar is een kleine *learning community* met vier studenten uit vier verschillende kerken. Het NETS-koor ging op zondagochtend naar alle vier de kerken om te zingen, een getuigenis te geven en te vertellen over het afstandsprogramma.



Ik wil niet gaan!

In een van onze bijbelstudiegroepen in de sloppenwijk zit Dillan (niet zijn echte naam). Hij gaf dit jaar zijn leven aan Jezus. Maar nu vertelt hij dat hij bang is voor God. Hij hoort namelijk een stem,



die hem vertelt wat er gaat gebeuren en wat hij moet doen. Dillan denkt dat de stem die hem bang maakt, de stem van God is. We leggen hem uit dat het belangrijk is te onderscheiden waar deze stem vandaan komt. Ja, de Heilige Geest spreekt nog steeds tot ons, door de bijbel, rechtstreeks in gebed, door dromen en visioenen. Maar dat is altijd in lijn met de bijbel en richt je op Jezus. Wat Dillan nu ervaart is het tegenovergestelde. Hij hoort dus niet de stem van God, maar de stem van de vijand.

Dat wordt helemaal duidelijk als we de tijd nemen om persoonlijk voor hem te bidden. Dillan bidt eerst zelf en vraagt God om vergeving voor allerlei dingen in zijn verleden. Ook vergeeft hij anderen en we bidden om genezing van zijn wonden. Tijdens het gebed manifesteert een demon

Daniëlle vertelt over het discipelschapswerk in de sloppenwijk Goreangab.

zich. Hij wordt heel agressief en zegt: 'Ik wil niet gaan!' Maar wij herinneren deze demon aan het voltooide werk van Jezus aan het kruis en vertellen hem nu te vertrekken, in Jezus' naam. De demon verlaat de jongeman en hij kan eindelijk goed slapen.

We zien God op bijzondere manieren werken in het gebied waarin God ons roept. Is dit nu iets dat alleen maar in Afrika gebeurt? Nee, dat denk ik niet. God is machtig en de duisternis moet voor hem wijken. God laat het verkondigen van zijn woord gepaard gaan met tekenen en wonderen. We zijn allemaal geroepen om discipelen te maken.



Dat begint met liefde voor God en liefde voor mensen. En de bereidheid om je leven te geven aan Hem.

Hoe moet je dan voorbereid worden op dit werk? Iemand zei, nadat we voor Dillan baden, tegen me: 'Ik ben blij dat jij al deze dingen weet!' Ik antwoordde: 'Ik weet het eigenlijk helemaal niet, maar Hij die in mij is weet het wel.' De Heilige Geest leidt ons. De toerusting vindt plaats aan de voeten van Jezus, in Zijn Woord, in het groeien in intimiteit met Hem.

Ook in Nederland zijn er zoveel mensen die Jezus niet kennen, zijn afgedwaald en gebonden zijn. Durf jij te spreken? Wil jij gaan? In de Grote Zendingsofdracht geeft Jezus deze mooie belofte:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheus 28:20)

Bid en dank mee!

Schrijf je in voor onze maandelijkse gebedsmail op www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Wilt u met ons danken voor:

- wat God doet door het NETS afstandsonderwijs, zoals in Morgan's *learning community*.
- God die mensen redt en bevrijdt in Goreangab.
- Gods trouw aan ons gezin.
- de regen die we ontvingen als antwoord op vele gebeden.

Wilt u met ons bidden voor:

- de toerusting van discipelen van Jezus en de bijdrage die het afstandsonderwijs daaraan mag leveren
- redding en vernieuwing van levens in Goreangab.
- gehoorzaamheid aan de Grote Zendingsofdracht.

Meidenhoekje!



Linksboven: Wat gebeurt er als de zwaartekracht plotseling verdwijnt? Dan vlieg je opeens de lucht in! (Bezoekje aan het upside-down house ten zuiden van Windhoek) Linksonder: Vier meisjes eten lekkere ijsjes! Rechtsboven: Elise wacht met klasgenootjes op de start van een hardlooptwedstrijd tijdens een atletiek-dag op school. Rechtsonder: drie zussen bij de Kavango-rivier (pas op voor nijlpaarden en krokodillen!).

Oudshoornafrika

Volg ons via sociale media:

www.gzb.nl/oudshoornafrika
Op Facebook, Instagram en
Youtube: oudshoornafrika

Email

Daniëlle: dtenkleij@gmail.com
Joram: joramoudshoorn@gmail.com

Postadres:

Fam. Oudshoorn
NETS
P.O.Box 158
Windhoek
Namibia

Thuisfrontcommissie:

tfc.oudshoornafrika@gmail.com

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (14), Tirza (13), Joëlle (10) en Elise (7) wonen en werken in Namibië. Joram is coördinator van het afstandsonderwijs en docent aan de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Daniëlle is actief in gebed, evangelisatie en discipelschap in een sloppenwijk van Windhoek.

De familie Oudshoorn is uitgezonden door de GZB vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Ameide/Tienhoven. Geloofsgemeenschap de Fontein in Apeldoorn, de Hervormde Gemeente Valkenburg en de Hervormde Gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek zijn deelgenotengemeenten.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en uw financiële ondersteuning! Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL91INGB0690762445 tnv GZB Driebergen o.v.v. TFC Joram en Daniëlle Oudshoorn.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen

