

We zingen vanmorgen OTH 430

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.



Fijn dat je er bij was vanmorgen!

- Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee?
- Als je de dominee nog wat wil vragen over de preek, kun je hem een e-mail sturen. Het adres is: dominee@holtslag.org.

Naam : _____

Datum : Zondagmorgen 2 februari 2025

Dominee : Ds. J. Holtslag

Thema : 'Als de Heere er niet was geweest'

Bijbelgedeelte : Psalm 124 en Mattheüs 14:22-33



De Heere Jezus stuurde de mensen en de discipelen weg en ging de berg op. Waarom heeft Hij dit gedaan ?

Als Jezus dit doet, zouden wij dit dan ook moeten doen?

Heb jij wel eens gebeden op een moment dat je bang was?

Ken jij momenten in je leven dat God heel dichtbij was en je geholpen heeft?

Welke woorden uit Psalm 124 klinken aan het begin van de kerkdienst?

Welke twee kanten van de Heere Jezus komen in het Blijbelgedeelte en de preek naar voren?

Waarom hoeven we niet bang te zijn als we geloven in Jezus?

God zij geloofd!

Vul de antwoorden in in de hokjes.

De letters in de grijze hokjes vormen samen een woord.

Maar je moet die letters nog wel eerst in de juiste volgorde zetten.

Weet jij welk woord de oplossing van de puzzel is?



1 Broer van Martha en Maria.

2 In deze plaats woonden Martha en Maria.

3 Deze discipel gaat met Jezus mee verder Gethsemane in.

4 Slaaf bij wie het oor afgeslagen wordt.

5 De hogepriester door wie Jezus werd verhoord.

6 Wast zijn handen in onschuld.

7 Heuvel waar Jezus gekruisigd wordt.

8 Uit deze plaats komt één van de Maria's die bij het kruis staat.

9 Zo wordt Jezus ook wel genoemd.