

December 2024 - Beste gemeente, voor u en jou ligt de laatste nieuwsbrief van 2024. Als kerkenraad willen we zoveel als mogelijk helderheid geven en duidelijk zijn over de onderwerpen waar wij mee bezig zijn.

Vervulde vacatures:

De kerkenraad is verheugd dat de broeders, welke zijn benoemd, positief op deze roep mochten antwoorden. Hiermee zijn alle vacatures ingevuld en zijn wij als kerkenraad weer compleet. Wij hopen de beide broeders te bevestigen in de morgendienst van 5 januari 2025.

Beroepingscommissie:

We zijn overtuigd dat het plan van God vaststaat met ons als gemeente, in die overtuiging gaan we verder. Ook al wordt ons en uw /jouw geduld wel op de proef gesteld. Schroom echter niet om één van ons persoonlijk aan te spreken, want het gesprek over het beroepingswerk en alles wat erbij komt kijken ervaren wij als prettig om te delen.

Beleidsplan:

Er wordt binnen de verschillende deelcommissies hard gewerkt aan het beleidsplan voor de komende 5 jaar. Hierdoor kunnen wij vanaf 2025 weer voor 5 jaar aan het werk met de doelen en voornemens die zijn vastgelegd om onze gemeente op een volwaardige en geestelijke wijze te dienen en te bouwen. In onze kerkenraadsvergadering van D.V. 12 december hopen wij het plan definitief klaar te hebben.



Herziening ingang kerk:

We kijken eerst nog terug op de gehouden info-avond van 7 oktober jl. We zijn blij met een goede opkomst van ca. 50 gemeenteleden. Op deze avond is toegelicht dat een nieuwe ingang noodzakelijk is om te voldoen aan nieuwe richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio Utrecht. Bij een calamiteit moeten er voldoende vluchtroutes aanwezig zijn om het kerkgebouw veilig en snel te kunnen verlaten.

Inmiddels vordert de "bouw" gestaag. De voorbereidingen voor het aanleggen van vloerverwarming in de nieuwe entree zijn getroffen. Inmiddels is ook de doorgang gemaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan het kozijn voor de nieuwe ingang. We zijn dankbaar dat er een aantal vrijwilligers, onder leiding van de gebroeders den Oudsten, iedere dinsdag hiermee aan de slag zijn. Goed om de betrokkenheid

van de gemeente hierin te ervaren! We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.

Naar verwachting zal het zeker nog tot begin volgend jaar (2025) duren voordat alles is afgerond. Want als de ingang klaar is zal er een aansluiting moeten komen naar de fietsenstalling voor het Jot. Ook zal er dan nieuwe beplanting worden aangebracht naar de tuin van de pastorie. Voor vragen of aanmelding om mee te bouwen, kunt u terecht bij Karel Aanen (gebouwenbeheer) of Nico den Oudsten (uitvoerder).

Stucwerk kerk Tienhoven:

De kerk in Tienhoven wordt gestuukt. Ook dit werk vordert goed. Oud pleisterwerk is verwijderd en een nieuwe laag zal worden aangebracht. Op zich een grote klus die veel tijd kost. Met name het drogen van het nieuwe stuc voordat er gesausd kan worden zal de nodige tijd vergen. We gaan ervan uit dat de eerste 3 maanden van 2025 nog geen gebruik van het kerkgebouw gemaakt kan worden.

Overig werk in de kerk:

Naast bovengenoemde activiteiten blijft klein onderhoud noodzakelijk.

Daarnaast zijn we met de voorbereiding bezig om de verwarming in de kerk aan te pakken. Dit is een enorme klus en zal gemoeid zijn met een grote investering. Hiervoor is input vanuit de gemeente noodzakelijk, komend jaar volgt een gemeentevond.

Tot slot kunnen wij melden dat de vervanging van de leien op het zuid-dak vlak van de kerk afgerond is. Als iemand nog oude leien wil: ze zijn nog te koop (€ 1,00 per stuk). Bel naar René Muilwijk (06-10893174) en wij zorgen dat ze thuis worden afgeleverd.

Oefening met de brandweer:

Op maandagavond 2 december jl. hebben wij samen met de EHBO, BHV en de brandweer een grote oefening in de kerk gehouden. Doel was om een goed werkend protocol samen te stellen met betrekking tot het "uithalen" van een onwel geworden persoon uit de bank tijdens een kerkdienst. We hebben dit op meerdere manieren (brancard en stoel) geoefend met goede ondersteunende adviezen van de brandweer. Het was een leerzame avond waaruit een goed protocol naar voren is gekomen. We hopen er echter nooit gebruik van te maken, maar het is goed om dit te hebben in geval van.



Verzoekplatenprogramma Wens:

We hebben een nieuw (internet) radioprogramma: Wens! Om de week op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur zijn de uitzendingen te volgen op internet en via de internetradio. Onder deskundige leiding van Greet Mesker en Annemieke den Hartog, (inmiddels geroutineerde radiopresentatoren), kunt u genieten van muziek, felicitaties, meeleven en een korte overdenking door leden van de kerkenraad. Wilt u een plaatje aanvragen mail uw verzoek dan naar wens@pkn-a10.nl of bel Greet: 0183-600811. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Jan Bor.

Internetradio:

Het programma Wens wordt via ons eigen radiokanaal (internet) uitgezonden. Wist u/jij dat op onze website een link is te vinden die rechtstreeks naar het juiste internetadres leidt om de uitzendingen te kunnen volgen. Ook kunt u/jij op deze manier de kerkdiensten in Ameide volgen. Luisteraars die via kerkomroep.nl naar onze diensten luisteren kunnen dus ook via de internetradio luisteren. Wij geven u/jou het adres: https://radio.pkn-a10/public/hervormde_gemeente_ameide_tienhoven



Kerkbalans 2025:

Ook voor 2025 staan er veel activiteiten op de kerkelijke agenda zoals kringwerk, catecheses, pastorale hulp en erediensten. Om dit mogelijk te maken wordt de actie Kerkbalans gehouden van 13 t/m 25 januari 2025. Uiteraard worden er weer brieven bezorgt met de informatie die u/jij nodig hebt om hieraan mee te doen. We hopen op uw steun voor het in stand houden van onze mooie gemeente.

Collecteren:

Gezien de pastorale voorbeeldfunctie wordt fysiek collecteren naast het collecteren via de Appostel App in stand gehouden. Binnen de liturgie is het collectemoment een moment van het geven van offergaven. Verzoek of iedereen de collectezakken wil aannemen en doorgeven. Ook voor onze kinderen/jongeren is dit een geestelijk aspect waarin wij een voorbeeld mogen zijn.

Oproep aan gemeenteleden:

Heeft u/jij een huwelijksjubileum, geboorte of een overlijden, of behoefte aan acute pastorale zorg, schroom dan niet om de wijkouderling aan te spreken of de scriba te mailen of te bellen.

Tot slot:

De geboorte van Jezus zullen wij binnenkort hopen te gedenken en te vieren. Zijn komst is onze redding. Een hoopvolle belofte in donkere dagen. Een stralend licht wat voor ons allen uitgaat. Wij wensen iedereen gezegende en goede kerstdagen toe. En Gods nabijheid voor allen die ook juist in deze periode donkerte en eenzaamheid ervaren. Wees geborgen in Zijn hand. Voor het nieuwe jaar vertrouwen wij op Zijn hulp en bijstand.

Bemoediging:

In de chaos van het leven,
ontstaat een blijde stilte.
In de onrust van mijn hart,
ontwikkelt zich een vrede.
In het donker van de dagen,
wordt het langzaam lichter.

Want mijn Redder nadert!



Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

