

Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven



thema 'Vergeven en genezen'

Avonddienst 25 juli 2021, aanvang 9.30u

Voorganger: ds J.C. van Trigt

Orgel: Yvonne het Lam

Met medewerking van de Muziekgroep

Inloop met muzikale begeleiding

Ontmoeting in de kerkbanken.

Ouderling van dienst met de afkondigingen

De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande (indien mogelijk)

Breng Ons Samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest,
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Heer ik prijs Uw grote naam

Heer ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan,
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon, om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis, droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

Heer ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan,
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon, om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis, droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

U daalde neer van Uw troon, om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis, droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.
Heer ik prijs Uw grote naam,
Heer ik prijs Uw grote naam.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: OTH Lied 178

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;

Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 145: 2 en 6

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

De HEER is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen: Mattheüs 9: 1 - 8

- 1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag.
2. En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.
3. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God.
4. En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?
5. Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?

6. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
7. En hij stond op en ging naar zijn huis.
8. Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had.

Tekstlezing: Mattheüs 9: 2 en 6

Collecten, via de button op de website of bij de uitgang

1e collecte : voor de diaconie

2e collecte : voor huisvesting en organisatie

3e collecte : voor pastoraat, vorming & toerusting

Zingen: Psalm 103: 1 en 2

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u beweest.

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van 't verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

Die in den nood uw redder is geweest.

Verkondiging met als thema 'Vergeven en genezen'

Moment van rust om de verkondiging te overdenken

Luisterlied: Het komt door zijn naam

Ons getuigenis is rijk, rijk aan verhalen.
Verhalen van wonderen, van God die ons droeg.
En het zet ons aan tot daden, daden van liefde,
liefde en leven zoals God heeft bedoeld.

Want het wonder van Gods grote daden
in mensenlevens, dat komt door zijn naam.
En dat we leven door de kracht van vergeving,
herstel en genezing dat komt door zijn naam.
Het komt door zijn naam.

Het getuigenis zijn wij,
wij die vertellen van zijn grote liefde,
zijn trouw dag aan dag.
En Hij zal ons nooit verlaten,
zijn Geest geeft ons leven,
leven in vrijheid en niet meer in angst.

Want het wonder van Gods grote daden
in mensenlevens, dat komt door zijn naam.
En dat we leven door de kracht van vergeving,
herstel en genezing dat komt door zijn naam.
Het komt door zijn naam. Het komt door zijn naam.

Wij proclameren uw naam over hopeloosheid,
over ongerechtigheid, over ziekte en dood.

We proclameren uw naam over twijfel en angst,
over zorgen en verdriet, over mensen in nood.

En we bidden in uw naam om herstel en genezing,
om de dag van bevrijding, om voorziening telkens weer.

Heer, wij bidden in uw naam om geduld en vertrouwen,
om geloof in het leven, om uw vrijheid meer en meer.
In Jezus' naam! In Jezus' naam!

Want het wonder van Gods grote daden
in mensenlevens, dat komt door zijn naam.

En dat we leven door de kracht van vergeving,
herstel en genezing dat komt door zijn naam.

Want het wonder van Gods grote daden
in mensenlevens, dat komt door zijn naam.
En dat we leven door de kracht van vergeving,
herstel en genezing dat komt door zijn naam.
Het komt door zijn naam. Het komt door zijn naam.

Zingen: OTH Lied 239 (uitgave 2015)

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Dankgebed en voorbede

Zingen: OTH Lied 282

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Zegen

Muziekteam speelt na de dienst

